

OP AVONTUUR IN DE RUIJITE





ANDREW JUDGE & CHRIS JUDGE

TEKEN EN SCHRIJF JE EIGEN BOEK



KLAAR OM OP AVONTUUR TE GAAN?

JA

NEE

Vertaald door Christelle Bogaert

 | LANNOO



STOP!

Ik weet wat je nu denkt.

Je wilt zo snel mogelijk doorbladeren
naar de spannende stukjes.

Zoals **DE ONTSNAPPING UIT DE BUITENAARDSE
DIERENTUIN** op pagina 92 en **HET HELDHAFTIGE
GEVECHT IN DE RUIMTE** op pagina 106.

Jawel, geef het maar toe!

Maar eerst moeten we ons door de saaie stukjes
heen worstelen.

☆

Grapje! Dit is een boek over **BUITENAARDSE WEZENS!**
ALLES is spannend.

Weet je wat ook geweldig is aan dit boek?
JIJ mag eraan meewerken. Neem een viltstift of
potlood en teken **KRATERS** op de maan en een
ZONNEPANEEL aan het ruimtestation. En voeg
nog wat sterren toe als je daar zin in hebt.



Aan dit ruimteschip hoef je geen ontbrekende delen toe te voegen.

Het is niet onaf.

**HET IS AAN
HET CRASHEN!**

GEBROKEN
STAART



GEBROKEN
VLEUGEL

Waar was ik gebleven? Ach ja, **KRABBELS**.

Dit is niet alleen een verhaal over buitenaardse wezens.
Het staat ook vol Krabbels.

Wat is een Krabbel? vraag je je af.*

Dit is een Krabbel. Kaatje Krabbel om precies te zijn.
Zij is de heldin van dit verhaal.



* Je vroeg je dat niet af? Ook goed. Je weet het nu toch.

Kaatje en haar vrienden wonen in Kriebelkrabbelstad.
Een leuke stad, zoals je ziet. Er is alleen één **KLEIN**
probleempje: alles is maar voor de helft getekend,
er ontbreken allerlei stukjes en beetjes.



* Wil je alsjeblift mijn gezicht tekenen?

De Krabbels hebben **JOUW** hulp nodig.

Neem snel een stift of potlood en maak de Krabbels op deze bladzijde af.



Dus. Klaar om eraan te beginnen?



JA



NEE*

START!

* Heb je NEE aangevinkt? Echt? Oké, ga dan naar pagina 133.

HOOFDSTUK EEN

SCHOOL!

Het is donderdagochtend en Kaatje Krabbel is op weg naar school. Het is een prachtige, zonnige dag. Of misschien niet, want **HET WEER IS NOG NIET GETEKEND**. Misschien schijnt de zon, misschien is het hard aan het stormen en bliksemen. **JIJ** beslist, want zo zit dit boek nu eenmaal in elkaar.



Wat zal het zijn? Regen of zonneschijn?
Kaatje hoopt op zon, want ze is haar jas vergeten.

Kaatje komt vrolijk aan op school. Of druipnat.
Het hangt ervan af wat je hebt getekend.

Voor de schoolpoort ziet ze haar beste vriend Cas.

Cas wuift al van ver en rent naar haar toe. 'Hé Kaatje,
heb je gisteren die film gezien over die aliens die landden?
Dat was cool!'

Kaatje knikt. 'Ja, maar waarom zijn aliens altijd de
slechteriken? Er moeten toch ook lieve aliens bestaan?
Volgens mij zou ik best vrienden met een alien
kunnen worden als er eentje in Kriebelkrabbelstad
op bezoek zou komen.'

Cas lacht. 'Een alien in Kriebelkrabbelstad?
Weinig kans op, denk je niet?'

'Nou,' zegt Kaatje, 'als ik er een ontmoet, ben jij
de eerste die het hoort.'



Kaatje en Cas lopen de speelplaats op. De bel is nog niet gegaan, dus iedereen is nog lekker aan het spelen voor de les begint. Ze zijn alleen vergeten om iets mee te nemen waarmee ze kunnen spelen.

Kijk maar eens naar dit trio, dat probeert touwtje te springen zonder touw. Teken jij een springtouw voor hen?



En deze kinderen zijn aan het voetballen zonder bal!
Neem je stiften en geef hun er een.



Daar gaat de bel. **TRIIIIING - TRIIIING!** Tijd om in de rij te gaan staan. Juf Kribbel komt de school uit om haar klas naar binnen te brengen. Maar ze is blijkbaar iets vergeten!

Ze strekt haar armen voor zich uit en strompelt over de speelplaats. 'Hallo? Waar is iedereen?'



‘Volgens mij is ze haar bril weer eens kwijt,’
zegt Kaatje.

Teken jij er eentje op haar gezicht?

‘En geef haar ook **EEN GROTE SNOR!**’ voegt Cas
eraan toe.



Opeens kan Juf Kribbel weer zien.

‘Ach, daar zijn jullie,’ zegt ze, terwijl ze aan haar snor-
punten draait. **AAN HAAR SNORPUNTEN DRAAIT?**
VERDORIE...

‘**EEEK!** Wie heeft me die snor gegeven?’ gilt ze.

De hele klas barst in lachen uit. Je ziet je lerares
immers niet elke dag met een grote krulsnor.

‘Genoeg gelachen,’ zegt Juf Kribbel, terwijl ze haar snor afveegt en haar bril rechtzet. ‘Iedereen in de rij.’

De hele klas gaat in de rij staan en Juf Kribbel begint de leerlingen te tellen. Eenentwintig, tweeëntwintig. Tweeëntwintig? Er ontbreekt iemand. Waar is Ongetekende Gert?

‘Ik ben hier,’ zegt een stemmetje, ‘ik ben alleen nog niet getekend.’



Juf Kribbel zucht. ‘Kan iemand alsjeblieft Ongetekende Gert tekenen?’

Wil jij het eens proberen?

‘Kom, volg me’, zegt Juf Kribbel uiteindelijk, terwijl ze haar klas naar de schooldeur leidt.

Maar kijk! Iemand heeft de deur weggegomd terwijl Juf Kribbel de andere kant op keek.

‘Dit is **BELACHELIJK!**’ roept Juf Kribbel geërgerd. ‘De deur is alweer weg! Kan iemand ons helpen?’



VLUG! Je kunt maar beter snel een deur tekenen, voor Kaatje en haar klasgenoten nog meer problemen krijgen.

Na een tijdje is de speelplaats leeg. En dat is jammer, want net op dat moment gebeurt er iets **ONGELOOFLIJKS**.

**EEN BUITENAARDS RUIMTESCHIP VALT
ZOMAAR UIT DE LUCHT!**

Stel je voor, net dat wat Kaatje wilde meemaken en ze mist het op **ÉÉN PAGINA** na!

Het ruimteschip suist door de lucht, terwijl er grote rookpluimen uit de staart komen.

Of beter, er zullen grote rookpluimen uit de staart komen als jij tekent dat er grote rookpluimen uit de staart komen.



Spannend, hé?

www.lannoo.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Registreer u op onze website en we sturen u regelmatig een nieuwsbrief met informatie over nieuwe boeken en met interessante, exclusieve aanbiedingen.

© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2016
ISBN 978 94 014 3554 3
D/2016/45/248
NUR 282

Oorspronkelijke titel *Create Your Own Alien Adventure*
Oorspronkelijke uitgever Allen & Unwin Pty Ltd, 2016
© Copyright tekst en illustraties © Andrew Judge en Chris Judge, 2016
© Nederlandse editie Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2016
Vertaling Christelle Bogaert
Vormgeving cover Studio Lannoo
Opmaak binnenwerk Keppie & Keppie